

# ΣΧΟΛΙΚΕΣ

**ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΡΗΤΗΣ**



**ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ  
2003-2004**

# ΘΥΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

Ταζάκης Ανδρέας	Μαθηματικός, Διευθυντής	Βιτωράκης Μιχάλης	Χημικός
Δεδούσης Ανδρέας	Μαθηματικός	Χόμπη Αμαλία	Αγγλικών
Κορωνάκης Γιώργος	Μαθηματικός	Σπιταδάκη Βασιλική	Αγγλικών
Μακρυμάλλης Στέλιος	Μαθηματικός	Δασκαλάκης Μάρκος	Θεολόγος
Πέππας Βασίλης	Μαθηματικός	Μαρινάκης Γιάννης	Γυμναστής
Βασιλάκη Ανθή	Φιλολόγος	Μιχάλη Μαρία	Γυμνάστρια
Κωτσάκη Καλλιόπη	Φιλολόγος	Παπαδάκης Μανόλης	Πληροφορικής
Παναρετάκη Βαρβάρα	Φιλολόγος	Σουρμελάκης Νίκος	Πληροφορικής
Παρασκευάς Παναγιώτης	Φιλολόγος	Ντρουμπογιάννη Αλεξ.	Βιολόγος
Φραγκιαδάκη Μαρία	Φιλολόγος	Λίτινας Βαγγέλης	Οικονομολόγος
Φρυγανάκης Γιώργος	Φιλολόγος	Πολυμίλη Ελένη	Καλλιτεχνικών
Μανιουδάκη Μαρία	Φιλολόγος	Σταυρουλάκης Κώστας	Τεχνολόγος
Τσιανάκα Ελευθερία	Φιλολόγος	Αποστολάκης Γιώργος	Νομικός
Φραγκούλη Ελένη	Φυσικός	Δεβεράκη Αλεξάνδρα	Μουσικός
Φωτεινάκης Γιώργος	Φυσικός	Χανιωτάκη Ελένη	Κοινωνιολόγος

ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ

*Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις,  
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον  
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις  
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,  
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.*

*Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντας την,  
γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντας την  
στων σχέσεων και των συναναστροφών  
την καθημερινή αποησία,  
ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική  
Κ. Καβάφης*

*Σας το αφιερώνουν οι καθηγητές σας*



## Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η ΖΩΗ είναι μια ευκαιρία-επωφελήσου.

Η ΖΩΗ είναι ομορφιά-θαύμασε την.

Η ΖΩΗ είναι απόλαυση γείσου την.

Η ΖΩΗ είναι όνειρο-πραγματοποίησε το.

Η ΖΩΗ είναι καθήκον-εκτέλεσε το.

Η ΖΩΗ είναι παιχνίδι-παίξε το.

Η ΖΩΗ είναι ακριβή-φρόντισέ την.

Η ΖΩΗ είναι πλούτος-φύλαξε τον.

Η ΖΩΗ είναι αγάπη-απόλαυσε την.

Η ΖΩΗ είναι μυστήριο-γνώρισε το

Η ΖΩΗ είναι υπόσχεση-εκπλήρωσε την.

Η ΖΩΗ είναι λύπη-ξεπέρασε την.

Η ΖΩΗ είναι τραγούδι-τραγούδησε το.

Η ΖΩΗ είναι αγώνας-δέξου τον.

Η ΖΩΗ είναι τραγωδία-αντιμέτωπισε την.

Η ΖΩΗ είναι περιπέτεια-τόλμησε την.

Η ΖΩΗ είναι τύχη-κάνε την.

Η ΖΩΗ είναι πολύτιμη-μην την καταστρέφεις.

# ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Ανδρεαδάκη Μαρία



Γιαννακοπούλου Στέφη



Λαιπριόδη Μαρία



Λίτινα Ιφιγένεια



Αλεξανδράκης Νίκος

*Όσες φορές αγαπήσαμε  
ανθρώπους που δεν άξιζαν,  
τόσες φορές γυρίσαμε την  
πλάτη μας σ' αυτούς που  
μας αγάπησαν πραγματικά!*



Λουτριανάκης Βασίλης

Ονειρεύτηκα πως η ζωή είναι χαρά  
ξύπνησα και είδα πως είναι καθήκον.  
Μέσα στο καθήκον βρήκα τη χαρά .

Αν κάνεις μια ευεργεσία,  
μην τη θυμάσαι ποτέ.  
Αν όμως δεχθείς μια,  
μην τη ξεχάσεις ποτέ.

# ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Αγαθαγγέλου Ελένη



Βιδιαδάκης Γιάννης



Βρουλιδάκη Μαρία



Γαγάνη Βάλια



Γιαννακάκη Μαρία



Δουλιγεράκη Αγάπη



Καλογεράκη Γιωργία

*Σπαρμένα τριαντάφυλλα  
του περασμένου βίου  
και μια γλυκιά ανάμνηση  
της Α' Γυμνασίου.*

*Όταν τα χρόνια φύγουν  
κι εσύ θα 'χεις γεράσει,  
άνοιξε τούτο το τετράδιο  
και κάτσε να διαβάσεις.  
Θα θυμηθείς συμμαθητές  
που τόσα είχατε κάνει  
και τώρα που γεράσατε  
μπορεί να 'χουν πεθάνει  
Θα τα θυμάσαι όλα αυτά  
κουνώντας το κεφάλι  
και ψιθυρίζοντας πικρά  
«ΝΙΑΤΑ ΓΥΡΙΣΤΕ ΠΑΛΙ»*



Ζαχαριουδάκη Άννα



Καλιοτζής Κώστας

*«Παιδείας και γραμμάτων  
οὐδέν κτῆμα τιμώτερον»*

*«Τῆς παιδείας αἱ μὲν ρίζαι  
πικραί, οἱ δέ καρποὶ γλυκεῖς»  
Σωκράτης*

# ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Κασωτάκη Φρόσω



Μαγεράκη Φώνη



Μαμαλάκη Θεανώ



Μπαγιαρτάκης  
Επαμεινώνδας



Πετρακάκη Δανάη



Πολοπετράκη Άννα



Σαμιώτη Μαρίνα

*Όλα τελειώνουν κάποτε,  
οι αγάπες περνούν,  
οι φίλιες χάνονται, τελειώνουν  
αλλά δεν ξεχνιούνται ποτέ.  
Όσο και να προσπαθείς,  
δεν τα ξεχνάς.  
Την ελπίδα σου μη χάνεις  
θέλει δύναμη η ζωή!  
Κι αν σου φέρει ένα δάκρυ,  
σου χρωστάει μια αρχή!*



Τζαγκαράκη Μαρία



Χριστουλάκη Αμαλία

Στο πλαίσιο της αιωνιότητας ο  
χρόνος δεν έχει καμιά σημασία....

Αν ένας από μας πετυχαίνει,  
όλοι πετυχαίνουμε....

# ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Αναμνηστική φωτογραφία της Θεωρητικής Κατεύθυνσης  
Πειραματικού Λυκείου με την καθηγήτρια Παναρετάκη Βαρβάρα.  
«Ἡ παιδεία εὐτυχουῖσι μὲν κόσμος ἀτυχουῖσι δε  
καταφύγιόν ἐστιν»

Δημόκριτος

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Αγγελογιαννάκης Βαγγέλης



Αλισαβάκη Ελίνα



Βαρδάκης Μάνος



Βελονάκης Γιώργος



Βουγιουκαλάκης Στέλιος



Βρυλάκη Ειρήνη



Γκότση Μαρία

Τα χρόνια γρήγορα περνούν  
και η ζωή διαβαίνει  
και μόνο αυτό το λεύκωμα  
στα γερατειά θα μένει.  
Και τότε ξεφυλλίζοντας  
τα φύλλα ένα ένα,  
θυμάσαι τα μαθητικά  
χρόνια τα ξεχασμένα.



Δουζίνας Γιώργος



Δραμηλαράκη Ζαχαρώ

Εμπιστεύσου τη διαίσθηση  
σου και ακολούθησέ την.....

Ζήσε το όνειρό σου, κι ας  
είναι ουτοπία!



# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Διγαλάκης Νίκος



Καλλέργης Παντελης



Κατσογριδάκης Στέλιος



Κορωνάκη Ειρήνη



Λαμπαρδάκης Αργύρης



Λελεδάκης Πέτρος



Λιοδάκης Μανόλης

Κάθε εμπόδιο είναι  
για ευκαιρία.  
Κάθε εμπόδιο μια  
δοκιμασία.  
Δεσμεύσου να  
πραγματοποιήσεις  
αυτό που αγαπάς  
και να αγαπάς αυτό  
που κάνεις.



Λυκίσσας Δημήτρης



Μαγιάφας Μιχάλης

Όσα περισσότερα χαρίζεις,  
τόσο περισσότερα παίρνεις πίσω.

Η ζωή είναι ζωή,  
πάλεψε γι' αυτήν.

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Μουρνιαδάκη Μαρία



Ξανθού Ελένη



Ξεζάκης Ευπρέπιος



Ουρανός Μανόλης



Παπαδονικολάκη Κατερίνα



Πολυχρονάκης Ορέστης



Ποθουλάκη Δέσποινα

*Για να υλοποιήσεις  
ένα όραμα πρέπει να  
είσαι διατεθειμένος  
να κάνεις ό,τι  
απαιτεί η  
πραγματοποίηση  
του.*



Σαριδάκης Κοσμάς



Σμπυράκης Μανούσος

Να με θυμάσαι όταν γελάς,  
μα μη γελάς όταν με θυμάσαι ...

*Η αφθονία  
αναβλύζει όταν  
αγαπάμε αυτό  
που κάνουμε .*

Ένα χαμόγελο αξίζει πολλά.  
Κάνει πλούσιο εκείνον που το παίρνει,  
χωρίς να κάνει φτωχότερο  
εκείνον που το δίνει!!

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Σταγάκη Στέλλα



Τσαούλης Κυριάκος



Τσούκας Θανάσσης



Σοφιανού Μαρίνα

Σχολικά χρόνια: Πέτρινα χρόνια  
Πρώτο θρανίο: Μπρος γκρεμός και πίσω  
ρέμα!  
Τελευταίο θρανίο: Οδός ονείρου  
Είσοδος καθηγητή στη τάξη: Ο Χριστός  
ξανασταυρώνεται

Σκονάκι: Φως στο τούνελ  
Κουδούνι για διάλειμμα: Ανάσταση  
Μάθημα Ιστορίας: Επανάσταση  
Μάθημα Γλώσσας: Γλωσσοδέτης  
Μάθημα Αρχαίων: Προτιμώ κορακίστικα  
Μάθημα φυσικής: Γολγοθάς  
Μαθητικά θρανία: Πρόποδες βουνού



Φωτεινάκης Μιχάλης

Κανείς δεν αξίζει τα δάκρυά  
σου κι οποίος τα αξίζει,  
δε σε κάνει να κλαις

Θα θελα να χα δύναμη,  
τόση που να μπορούσα  
στα σχολικά τα χρόνια μας,  
για να ξαναγυρνούσα.

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Αναμνηστική φωτογραφία στην αίθουσα πληροφορικής του υπερσύγχρονου εργαστηρίου Πληροφορικής του Πειραματικού σχολείου. Τελειόφοιτοι Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με τον καθηγητή τους Μανόλη Παπαδάκη.

**«Παιδεία μὲν καὶ πόνου πολλοῦ καὶ χρόνου μακροῦ καὶ  
δαπάνης οὐ μικρᾶς καὶ τύχης δεῖται λαμπρᾶς»**

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Λουκιανός

# ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ



Αναμνηστική φωτογραφία στη πενήμερη στη Θεσσαλονίκη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας με τους συνοδούς Βασιλάκη Ανθή, Φραγκιαδάκη Μαρία, Λίτινα Βαγγέλη .

Πάψε να επικεντρώνεις την προσοχή σου σε ότι δεν έχεις και στρέψε τη συνειδητότητα σου στην εκτίμηση για όλα όσα είσαι και για όλα όσα πραγματικά έχεις.

# ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ



Αναμνηστική φωτογραφία από την πενήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Βραδινή έξοδος στο Βερούκοκο.

Εσύ φτιάχνεις τη ζωή σου . Κανείς άλλος δε σου την επιβάλλει.

# ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

αν μπορείς στη πλάση ετούτη να περιφρονείς τα πλούτη  
κι αν οι έπαινοι των γύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό  
αν μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία  
κι αν μπορείς και στους εχθρούς σου να σκορπίζεις το  
καλό  
αν μπορείς με μιας να παίξεις καθετί που χεις κερδίσει  
στην καταστροφή να αντέξεις κ να δώσεις κάποια λύση  
αν μπορείς να υποτάξεις πνεύμα σώμα καρδιά  
αν μπορείς όταν σε βρίζουν να μη βγάζεις τσιμουδιά  
αν μπορείς στην καταιγίδα να μη χάνεις την ελπίδα  
κι αν μπορείς να συγχωρέσεις όταν σ' έχουν αδικήσει  
αν μπορείς το όνειρο σου να μη γίνει όλεθρος σου  
κι αν μπορέσεις ν' αγαπήσεις όσους σ' έχουνε μισήσει  
αν μπορείς να είσαι ο ίδιος στη χαρά κ την οδύνη  
αν μιλώντας με τα πλήθη τη συζήτηση δε χάνεις  
αν μπορέσεις να χωνέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις  
αν ποτέ δε σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί  
αν στα ψέματα των άλλων δε λες ψέματα κ συ

αν μπορείς να μη θυμώνεις αλλά μήτε και να κλαις  
όταν άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταις  
αν μπορείς σε ηρεμία δίχως νεύρα ,δυσφορία  
και τα ίδια σου τα λόγια να τα ακούς παραλλαγμένα  
αν μπορείς κάθε λεπτό σου να ναι μια δημιουργία  
και ποτέ σου να μη μένεις με τα χέρια σταυρωμένα  
αν οι φίλοι σου κι οι εχθροί σου δε μπορούν να σε  
πληγώσουν  
αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά σου δε σηκώνουν  
αν τα πάντα λογαριάζεις μα κανένα χωριστά  
αν μπορείς και να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά.  
Ε!...παιδί μου τότε πια  
Θα μπορέσεις ν' απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου  
Θα σαι άνθρωπος σπουδαίος κι όλη γη θα είναι δική  
σου!!!!  
Kipling



# ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ



Αναμνηστική φωτογραφία στη πενήμερη στη Θεσσαλονίκη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας με τους συνοδούς Βασιλάκη Ανθή, Φραγκιαδάκη Μαρία, Λίτινα Βαγγέλη .

*Πάψε να επικεντρώνεις την προσοχή σου σε ό,τι δεν έχεις  
και στρέψε τη συνειδητότητα σου  
στην εκτίμηση για όλα όσα είσαι  
και για όλα όσα πραγματικά έχεις.*

# ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ



Αναμνηστική φωτογραφία από την πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.  
Βραδινή έξοδος στο «Βερύκοκο».

*Εσύ φτιάχνεις τη ζωή σου.  
Κανείς άλλος δε σου την επιβάλλει.*

## *Αν...*

*Αν μπορείς στην πλάση ετούτη να περιφρονείς τα  
πλούτη  
κι αν οι έπαινοι των γύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό  
Αν μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία  
κι αν μπορείς και στους εχθρούς σου να σκορπίζεις το  
καλό  
Αν μπορείς με μιας να παίξεις καθετί που 'χεις κερδίσει  
στην καταστροφή ν' αντέξεις και να δώσεις κάποια λύση  
Αν μπορείς να υποτάξεις πνεύμα σώμα και καρδιά  
Αν μπορείς όταν σε βρίζουν να μη βγάζεις τσιμουδιά  
Αν μπορείς στην καταιγίδα να μη χάνεις την ελπίδα  
κι αν μπορείς να συγχωρέσεις όταν σ' έχουν αδικήσει  
Αν μπορείς το όνειρο σου να μη γίνει όλεθρός σου  
κι αν μπορέσεις ν' αγαπήσεις όσους σ' έχουνε μισήσει  
Αν μπορείς να είσαι ο ίδιος στη χαρά και την οδύνη  
Αν μιλώντας με τα πλήθη τη συζήτηση δε χάνεις  
Αν μπορέσεις να χωνέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις*

*Αν ποτέ δε σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί  
Αν στα ψέματα των άλλων δε λες ψέματα κι εσύ  
Αν μπορείς να μη θυμώνεις, αλλά μήτε και να κλαις  
όταν άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταις  
Αν μπορείς σε ηρεμία δίχως νεύρα, δυσφορία  
και τα ίδια σου τα λόγια να τα' ακούς παραλλαγμένα  
Αν μπορείς κάθε λεπτό σου να 'ναι μια δημιουργία  
και ποτέ σου να μη μένεις με τα χέρια σταυρωμένα  
Αν οι φίλοι σου κι οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε  
πληγώσουν  
Αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά σου δε σηκώσουν  
Αν τα πάντα λογαριάζεις, μα κανένα χωριστά  
Αν μπορείς και να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά.  
Ε!...παιδί μου, τότε πια  
Θα μπορέσεις ν' απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου  
Θα 'σαι άνθρωπος σπουδαίος κι όλ' η γη θα 'ναι δική  
σου!!!!*

*Kipling*

*Ραντεβού ξανά*

*Παρασκευή 11-7-2014*

*Ώρα: 20:00*

*Στο χώρο που βρίσκεται τώρα  
το Πειραματικό Λύκειο*