

Τελειόφοιτοι
2004-2005

Αναμνήσεις
από τα θρανία...

Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου
Πανεπιστημίου Κρήτης



ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατά το σχολικό έτος 2004-2005

Ταξάκης Ανδρέας	Μαθηματικός, Διευθυντής	Καλογεράκης Νίκος	Χημικός
Δασκαλάκης Μάρκος	Θεολόγος	Πενθερουδάκης Γιώργος	Βιολόγος
Βασιλάκη Ανθή	Φιλολόγος	Φραγκούλη Ελένη	Φυσικός
Δήμου Νατάσα	Φιλολόγος	Φωτεινάκης Γιώργος	Φυσικός
Κωτσάκη Καλλιόπη	Φιλολόγος	Βασιλάκη Ευαγγελία	Αγγλικών
Παναρετάκη Βαρβάρα	Φιλολόγος	Χόμπη Αμαλία	Αγγλικών
Παπαδοπούλου Μυρσίνη	Φιλολόγος	Σπηλιοπούλου Σοφία	Ελεύθ.Σχεδίου
Παρασκευάς Παναγιώτης	Φιλολόγος	Παρπούλα Ιωάννα	Οικονομολόγος
Φραγκιαδάκη Μαρία	Φιλολόγος	Μαρινάκης Γιάννης	Γυμναστής
Φρυγανάκης Γιώργος	Φιλολόγος	Σανιδάς Αποστόλης	Γυμναστής
Δεδούσης Ανδρέας	Μαθηματικός	Παπαδόπουλος Θεόδωρος	Κοινωνιολόγος
Κορωνάκης Γιώργος	Μαθηματικός	Δεβεράκη Αλεξάνδρα	Αισθητικ. Αγωγής
Μακρυμάλλης Στέλιος	Μαθηματικός	Δροσόπουλος Παναγιώτης	Τεχνολόγος
Φουρφουλάκης Νίκος	Μαθηματικός	Παπαδάκης Μανόλης	Πληροφορικής
		Δότσος Παύλος	Πληροφορικής

Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού

«Άλλοτε διαβάσαμε τα μαθήματά μας, κάναμε την προσευχή μας και λέγαμε πως δυο και δυο κάνουνε τέσσερα.

Τώρα, δύο λουλούδια και δύο ακτίνες, δεν κάνουνε τέσσερα – κάνουν την ψυχή μας.

Κ' ένα τριαντάφυλλο και μια πεταλούδα δεν κάνουν δυο – κάνουν ένα Θεό.

Κ' ένας Θεός κάνει όλα.

Λοιπόν η ψυχή μας μαζί με την ψυχή του Θεού πόσα κάνει;

Ο δάσκαλος δεν ξέρει.

Εμείς το ξέρουμε πως κάνει : ένα.

Το διαβάσαμε σήμερα στο ανοικτό βιβλίο του ήλιου, σήμερα που ξεχάσαμε όλα τα βιβλία»

Γιάννης Ρίτσος

Σας το αφιερώνουν οι καθηγητές σας...

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ...

- Άρθρον 1. Ο καθηγητής έχει δίκιο
- Άρθρον 2. Ο καθηγητής έχει πάντα δίκιο.
- Άρθρον 3. Στην απίθανη περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει δίκιο, ισχύουν τα άρθρα 1 και 2.
- Άρθρον 4. Ο καθηγητής δεν κοιμάται: αναπαύεται.
- Άρθρον 5. Ο καθηγητής δεν τρώει: συντηρείται.
- Άρθρον 6. Ο καθηγητής δεν πίνει: δοκιμάζει.
- Άρθρον 7. Ο καθηγητής δεν φτάνει ποτέ καθυστερημένος: τον καθυστερούν.
- Άρθρον 8. Ο καθηγητής δεν απουσιάζει ποτέ από τη δουλειά: η παρουσία του είναι αναγκαία αλλού.
- Άρθρον 9. Ο καθηγητής δεν διαβάζει ποτέ εφημερίδα: μελετά και πληροφορείται.
- Άρθρον 10. Ο καθηγητής δεν φλυαρεί ποτέ στο γραφείο: έχει συμβούλιο.
- Άρθρον 11. Ο καθηγητής δεν δείχνει οικειότητα στον μαθητή: τον εκπαιδεύει.
- Άρθρον 12. Όποιος μπει στο γραφείο των καθηγητών με προσωπική γνώμη, πρέπει να βγει έχοντας τη γνώμη των καθηγητών



Αναμνηστική φωτογραφία από τα παιδιά του Γ 1

Σαν προσπαθώ να θυμηθώ τα όνειρά μου, τα μετατρέπω σε ιστορίες. Τα όνειρα είναι σαν τη ζωή.

*Δεν είναι απτά, δεν μπορείς να πιάσεις κάτι αόρατο. Αν πραγματικά πιστεύεις στα όνειρά σου
καμία δύναμη, ηφαίστειο ούτε κυκλώνας δε σε ξεστρατίζει ...*



Αναμνηστική φωτογραφία από τα παιδιά του Γ 2.

Μη θυσιάζεις τα όνειρά σου στο βωμό της πραγματικότητας ...

Βάψ' τα πολύχρωμα και ονόμασέ τα ελπίδες ...



Αναμνηστική φωτογραφία από τα παιδιά του Γ 3.

Θυμήσου η ζωή είναι ένα τρένο. Πολλοί παίρνουν το σωστό, αλλά δεν κατεβαίνουν στη σωστή στάση. Δεν υπάρχει ευτυχισμένη ζωή αλλά ευτυχισμένες στιγμές. Μην ξεχνάς πως η ευτυχία κάνει τους φίλους και η δυστυχία τους δοκιμάζει ...

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Αλεβυζάκη Νίκη



Βολτυράκη Μυρτώ



Μιχαλάκης Μανόλης



Αλεφαντινού Μαρία



Κατάκη Μυρτολένη



Μυλωνάκη Γιάννα



Παγιαλάκης Μιχάλης



Σφηνιά Μαρί

Ζήσε τ' όνειρό σου... κι ας είναι ουτοπία!



Αναμνηστική Φωτογραφία στην αίθουσα του σύγχρονου εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Πειραματικού σχολείου. Τελειόφοιτοι Θετικής Κατεύθυνσης με τους καθηγητές τους Δεδούση Ανδρέα και Φωτεινάκη Γιώργο.

«Όσες φορές αγαπήσαμε ανθρώπους που δεν άξιζαν, τόσες φορές γυρίσαμε την πλάτη μας σ' αυτούς που μας αγάπησαν...»

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Ακουμιανάκη Χρυσούλα



Βλαστού Ελένη



Γασπαράκης Μιχάλης



Γιατράκη Δανάη



Γιουκάκη Βάσω



Ζερβού Χαρούλα



Καλλιτσουνάκης Ιάσων



Λουκογεωργάκη Κατερίνα

“ο)77Γ← (λ)⇒}ΣΓ ρ|←||Σς.. ο (←L<ρ< ρJ< |>ψ|ρ<.. #Γ ©<7ΓρψΣ|<<ρ<⇒ ρ
ΣΓς..

⊗ Σ' (Σ |) ← Σ' □ || / / ((f □ (⊙ (□ ⇒ (Σ' □) / / , Δ L ← □ || / / ((Σ | Σ | ← Σ' | Σ L Σ
J | ↓ / / ...”

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Μαρινάκη Μαρίνα



Μαρκάκης Μίλτος



Μαρκουλάκη Κατερίνα



Μαρκουλάκη Ελένη



Ουρανού Μαρία



Πανταζής Γιώργος



Πετράκη Μαρία



Πιθαρούλιου Γιωργία

«Η ευτυχία δεν βρίσκεται στην ευτυχία αλλά στο κυνήγι της. Η ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός στον οποίο φτάνεις. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύεις...»

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Σπυριδάκη Λένα



Στρατιδάκης Δημήτρης



Τσακμάκα Ισμήνη



Φραγκούλη Μαριέττα



Χάριση Στέλλα

Ένα «ΟΧΙ» που εκφέρεται με μεγάλη σιγουριά είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα «ΝΑΙ» που λέγεται για να ικανοποιήσουμε, να γίνουμε πιο αρεστοί ή - ακόμα χειρότερα - να αποφύγουμε προβλήματα που είναι μέρος του δρόμου μας και πρέπει να επιλυθούν



Χόμπη Ανυσία

Μαχάτμα Γκάντι



Αναμνηστική φωτογραφία της θεωρητικής κατεύθυνσης Πειραματικού Λυκείου με την καθηγήτρια τους Κωτσάκη Καλλιόπη.

**«Η πιο σκοτεινή στιγμή της ημέρας είναι εκείνη πριν ξημερώσει,
Τότε που πεθαίνουν τα όνειρα του χθες και γεννιούνται τα όνειρα του αύριο...»**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Κουβαρδός Παναγιώτης



Λαμπάκη Εύη



Λελεδάκη Χρυσούλα



Μιχαλάκη Βαρβάρα



Μοσχανδρέας Χρήστος



Παγώνη Ζωή



Παπαδάκη Ρούσσα



Παπαδάκη Στέλλα

«Η ζωή δεν είναι ότι αγγίζεις... αλλά ό,τι αγαπάς και ό,τι λατρεύεις...»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Παπαδάκης Δημήτρης



Παπαδονικολάκη Χρύσα



Παπαϊωάννου Μιχάλης



Σαββάκης Πολυχρόνης



Σπιριδάκης Γιάννης



Σταυρουλάκη Φούλη



Τζέτζος Αντώνης



Τιτόβ Αρτέμης

Όταν το παρελθόν γίνεται η πιο δυνατή νοσταλγία, τότε το παρόν σωμαίνει και το μέλλον καταδικάζεται στην πιο βαριά ποινή: "Να θυμάται τα πάντα"

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Φοβάκη Ελευθερία



Φοδελιανάκης Μπάμπης



Φουσταλιεράκη Μαρία



Φρονιμάκη Αλεξία



Ψυχάρκης Στράτος

*Αν κάνεις μια ευεργεσία, μην τη θυμάσαι ποτέ...
Αν όμως δεχθείς μια, μην την ξεχάσεις ποτέ!!!*



Αναμνηστική φωτογραφία στην αίθουσα του σύγχρονου Εργαστηρίου Πληροφορικής του Σχολείου. Τελειόφοιτοι Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου και καθηγητή τους Παπαδάκη Μανόλη.

**«Ονειρεύτηκα πως η ζωή είναι χαρά, ξύπνησα και είδα πως είναι καθήκον.
Μέσα στο καθήκον βρήκα τη χαρά!»**



Αναμνηστική φωτογραφία των τελειόφοιτων του Πειραματικού Λυκείου με τους καθηγητές τους

Το σχολείο...

Σχολείο- Το σπίτι του τρόμου!

Μαθητής- Ο φτωχούλης του Θεού!

Απουσιολόγος- Ο δολοφόνος θα ξαναχτυπήσει...

Διάλειμμα- Η αγάπη που άργησε να 'ρθει!

Εκδρομή- Η μεγάλη απόσταση...

Διαγώνισμα- S.O.S.!!

Μαθηματικά- Σήματα MORS!

Πρωινό ξύπνημα- Καλημέρα θλίψη...

Ο καθηγητής που μιλάει- Όσα παίρνει ο άνεμος...

Σκονάκι- Φως στο τούνελ..

Η τάξη- Το λιμάνι της αγωνίας...

Η απουσία- η απουσία, της απουσίας, ωχ...έμεινα!!



Αναμνηστική φωτογραφία από την πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο με τους συνοδούς Κορωνάκη Γιώργο, Παρασκευά Παναγιώτη, Φρυγανάκη Γιώργο

Ο δεκάλογος του τεμπέλη μαθητή...

1. Αγάπα το κρεβάτι σου ως εαυτόν!
2. Αναπαύου την ημέρα ώστε να απολαύσεις τον ύπνο σου το βράδυ...!
3. Μην κάνεις σήμερα αυτό που είναι να αναβάλλεις αύριο.
4. Αν έχεις όρεξη για διάβασμα, ξάπλωσε και περίμενε να σου περάσει.
5. Κάθε σχολική δραστηριότητα είναι πράξη που πρέπει να αποφεύγεται.
6. Αν σου έρθει όρεξη να σηκωθείς στο πίνακα, ηρέμησε και άφησε κάποιον άλλο να πάει στη θέση σου.
7. Κανείς δεν πέθανε από υπερβολική ανάπαυση...
8. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κάποιος προσπαθεί να σε πείσει να ασχοληθείς με κάποια σχολική δραστηριότητα θέλει να σε ταλαιπωρήσει...
9. Ακόμα και αν προσπαθήσουν να σε δελεάσουν με χρηματικά ποσά, μη σε ξεγελάσουν...μπλοφάρουν!!
10. Μήπως νομίζεις ότι πρέπει να κοπιάσεις για να πάρεις καλή βαθμολογία??????
Μην ανησυχείς... και οι τελευταίοι παίρνουν βαθμούς!!!

Αν...

*Αν μπορείς στην πλάση αυτή να περιφρονείς τα πλούτη
κι αν οι έπαινοι των γύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό
Αν μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία
κι αν μπορείς και στους εχθρούς σου να σκορπίσεις το
καλό
Αν μπορείς μεμιάς να παίζεις κάθε τι που χεις κερδίσει
στην καταστροφή ν' αντέξεις και να δώσεις κάποια λύση
Αν μπορείς να υποτάξεις πνεύμα σώμα και καρδιά
Αν μπορείς όταν σε βρίζουν να μην βγάζεις τσιμουδιά
Αν μπορείς στην καταιγίδα να μην χάνεις την ελπίδα
κι αν μπορείς να συγχωρέσεις όταν σ' έχουν αδικήσει
Αν μπορείς το όνειρό σου να μην γίνει όλεθρός σου
κι αν μπορείς να αγαπήσεις όσους σ' έχουνε μισήσει
Αν μπορείς να είσαι ίδιος στη χαρά και στην οδύνη
Αν μιλώντας με τα πλήθη τη συζήτηση δεν χάνεις*

*Αν μπορέσεις να χωνέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις
Αν ποτέ δεν σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί
Αν στα ψέματα των άλλων δεν λες ψέματα κι συ
Αν μπορείς να μην θυμώνεις αλλά μήτε και να κλαις
όταν άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταις
Αν μπορείς με ηρεμία δίχως νεύρα, δυσφορία, και τα ίδια
σου τα λόγια να τ' ακούς παραλλαγμένα
Αν μπορείς κάθε λεπτό σου να 'ναι μια δημιουργία
και ποτέ σου να μην μένεις με τα χέρια σταυρωμένα
Αν οι φίλοι σου κ οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε
πληγώσουν
Αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά σου δεν σηκώνουν
Αν τα πάντα λογαριάζεις μα κανένα χωριστά
Αν μπορείς και να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά*

*Ε!... παιδί μου, τότε πια θα μπορέσεις ν' απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου θα
'σαι άνθρωπος σπουδαίος κι όλη η ζωή θα 'ναι δική σου.*

Kipling

*Ραντεβού ξανά στα ίδια μέρη
Σάββατο 11-07-2015*

Ώρα: 20:00

*Στο Πειραματικό Λύκειο, στα Θρακινία
που φοιτήσαμε...*

